



## Nieuwsbrief van het Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

**Nummer 50**

**september 2019**

Geachte lezer,

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit jaar.

We hopen dat u allen een fijne zomer heeft gehad. Dan gaan we nu weer genieten van de Dorpskerkgeluiden: te weten onze muziek, lezingen en andere evenementen.

De beknopte activiteitenkalender van september t/m december kunt u printen, voor uw overzicht van ons gevarieerde Dorpskerkprogramma. Bekijkt u onze agenda liever digitaal? Google dan eens naar onze website [www.dorpskerkhuizum.nl](http://www.dorpskerkhuizum.nl).

Na de kalender vindt u onze toelichtingen op de concerten en lezingen. Dit zijn de aankondigingen van onze eigen programmering, verzorgd door onze werkgroepen muziek, theater, lezingen, Tsjerkepaad en exposities.

Voor twee projecten vragen wij uw bijzondere aandacht:

- Muzikale familievoorstelling “**Het Paradijsvogeltje**”, op **zondagmiddag 20 oktober** met medewerking van een tiental kinderen uit Huizum
- Het project “**Licht op de Dood**”, van **26 oktober tot en met 16 november**. In deze periode organiseren wij rondom vele activiteiten met een grote diversiteit rondom dit thema.

Daarnaast leest u een toelichting op enkele evenementen die externe huurders in eigen beheer organiseren in onze kerk. (Inhuur)

*NB: In november a.s. kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten.*

### In dit nummer:

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| - | Activiteitenkalender september t/m december 2019<br>van Cultureel Podium Dorpskerk Huizum                   | blz. 2                     |
| - | Toelichting op komende activiteiten<br><i>Wie bakt een taart?: gratis toegang meezingconcert op 17 nov.</i> | blz. 3 , 4, 5, 6<br>blz. 6 |
| - | Terugblik op evenementen  | blz. 7                     |
| - | Dorpskerk wetenswaardigheden  | blz. 7                     |
| - | Verhuur van de kerk en Voorhof  | blz. 7                     |

## Activiteitenkalender van sept. tot dec. 2019

Datum	Onderwerp	Tijd	Organisatie door (DKH) Dorpskerk	Inhuur In extern beheer
Za.mi. 7 en 14 sept.	<b>Open kerk Tsjerkepaad + expositie van Eddy Sikma</b>	13.30 – 17 uur	DKH, gratis toegang	
Do. 5 sept.	<b>Lezing van Dr. J.D. Wassenaar “Geert Wumkes en Huizum”</b>	20 – 22 uur	DKH, € 5, incl. consumptie	
Zo. 29 sept.	<b>Concert “Zingen voor je leven”</b>	15 – 18 uur	-	inhuur
Do. 3 okt.	<b>Theatrale Slauerhofflezing door Peter Vermaat</b>	20 – 22 uur	DKH, € 7,50	
Vr. 18 okt.	<b>Concert Fryska Fluit Ensemble</b>	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Zo. 20 okt.	<b>Muzikale familievoorstelling “Het Paradijsvogeltje” Voor alle leeftijden</b>	14 en 16.30 uur	DKH, € 10 / € 2,50	
<b>Za. 26 okt. t/m 16 nov.</b>	<b>Project “Licht op de Dood” <i>Elke za.mi. expositie</i></b>	13.30 – 17 uur	DKH, gratis toegang	
Za. 26 okt.	<b>Opening expositie met werk van Guus Slauerhoff</b>	14 – 15 uur	DKH, gratis toegang	
Za. 26 okt.	<b>Presentatie boek (Schat)graven in Huizum</b>	15 – 16.15 u.	DKH, gratis toegang	
Do. 31 okt.	<b>Evenement Dierbare herinneringen (I)</b>	20.30 – 22 uur	DKH, € 5	
Za. 2 nov.	<b>Rondleiding over kerkhof en begraafplaats</b>	13.30 en 15 u.	DKH, € 3	
Za. 2 nov.	<b>Viering van Allerzielen</b>	19.30 – 21 uur	DKH, gratis toegang	
Di. 5 nov.	<b>Klankschalenavond (Inloop 19.30)</b>	20 uur	(€ 10, incl. thee)	Inhuur
Do. 7 nov.	<b>Evenement Dierbare herinneringen (II)</b>	20.30 – 22 uur	DKH, € 5	
Za. 9 nov.	<b>Rondleiding over kerkhof en begraafplaats</b>	13.30 en 15 u.	DKH, € 3	
Do. 14 nov.	<b>Evenement Orpheus in Huizum (tekst, muziek, poëzie) m.m.v. E. Duintjer Tebbens en R. Hoogenkamp</b>	20 – 21.30 uur	DKH, € 5	
Zo. 17 nov.	<b>Meezingconcert en High Tea</b>	15 – 17 uur	DKH, € 10 / € 2,50, incl. consumptie	
Za. 21 dec.	<b>Kerstconcert De Kerststerren en vertelling door Elly Bloem</b>	20 – 22 uur	DKH, € 10 / € 2,50, incl. consumptie	

## Toelichting op komende activiteiten

**Zaterdag 7 en 14 september 2019, van 13.30 tot 17 uur:**

TSJERKEPAAD en expositie Eddy Sikma



Nog een paar zaterdagmiddagen is de kerk te bezichtigen in het kader van Tsjerkepaad, evenals de expositie van Eddy Sikma. De kunstenaar is zelf vaak op deze middagen aanwezig in de kerk.

Onze vrijwilligers zullen u graag een kopje koffie of thee aanbieden.

*Entree: gratis*

**Donderdag 5 september 2019, van 20 uur tot 22 uur:**

Lezing door ds. J.D. Wassenaar, over Dr. G. A. Wumkes en Huizum

Na dertig jaar predikantschap, van 1894 tot 1924, respectievelijk te Hoorn op Terschelling, Zeerijp en Sneek, werd Wumkes in 1924 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. Hij vestigde zich toen in Huizum.

De heer Wassenaar zal kort iets vertellen over Wumkes als predikant, historicus en bijbelvertaler. Hij was onder meer iemand die de in zijn tijd scherpe tegenstelling tussen rechtzinnig en vrijzinnig in de Nederlandse Hervormde Kerk probeerde te verzoenen.

De spreker zal ook ingaan op de wetenschappelijke verdiensten van Wumkes, die in 1904 cum laude promoveerde en veel publicaties, vooral biografische, op zijn naam heeft staan.

En: samen met E.B. Folkertsma zorgde hij voor de volledige vertaling van de bijbel in het Fries.



Hoofdmoot van de lezing is de relatie tussen Wumkes en Huizum. Wie kan daar beter over vertellen dan predikant en historicus Wassenaar, die zelf in Huizum gestaan heeft (1990 -1996) en die op kerkhistorisch gebied eveneens publicaties op zijn naam heeft staan. Een aantal Huizumers die van betekenis geweest zijn voor de Friese Beweging in Huizum en daarbuiten, over wie Wumkes geschreven heeft, zal dan de revue passeren.

De lezing zal met tientallen foto's van oud-Huizumers en oud-Huizum verlichtigd worden. Een bijzondere avond voor liefhebbers van Friese en Huizumer (kerk)geschiedenis.

*Entree: € 5, incl. koffie of thee*

**Zondag 29 september 2019, 15 uur. Inhuur:** "Nog 10 jaar Zingen voor je Leven Leeuwarden".



Zingen voor je leven Leeuwarden bestaat nu 10 jaar en is een koor voor mensen die direct of indirect met kanker geconfronteerd zijn, zoals (ex)patiënten, hun naasten, hulpverleners en andere betrokkenen. Met elkaar zingen maakt vrolijk en geeft energie. En niemand kijkt raar op, als het eens even niet goed met je gaat. Het koor zingt vrolijke liedjes en meezingen mág.

De liedjes zijn heel verschillend. Soms gaat het om 'gouwe ouwe' als 'Wind of Change' van The Scorpions of 'Pianoman' van Billy Joel, dan weer gaat het om vlotte Afrikaanse songs of liedjes uit bekende musicals. Af en toe zal dirigente Hinke Jelsma het publiek uitnodigen om mee te zingen. Gerrit Breteler is te gast tijdens dit concert. Hij is in Fryslân wereldberoemd door zijn liederen. Zijn carrière begon anders. Hij volgde een opleiding tot beeldend kunstenaar aan de kunstacademie 'Vredeman de Vries' in Leeuwarden. Hij is een multitalent, hij zingt en schildert niet alleen, hij schrijft ook gedichten en toneelstukken. Kaarten in de voorverkoop te bestellen via de website van het koor: [www.kooropwoensdag.nl](http://www.kooropwoensdag.nl). De prijs is dan € 6, incl.

*Entree zaal: € 8, incl. koffie/thee met Amadolo. (= de titel van een lied én een zoete lekkernij).*

**Donderdag 3 oktober 2019, van 20 tot 22 uur:** Theatrale vertelling door Peter Vermaat "Slauerhoff, tussen onrust en weemoed"



Deze theatrale vertelling gaat over het leven van Jan Slauerhoff, de verdoemde dichter die alleen in zijn gedichten kon wonen. Slauerhoff (1898 - 1936) werd in Leeuwarden geboren. In deze stad en op Vlieland heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Tijdens zijn leven was hij scheepsarts, dichter en schrijver van romans en verhalen. Door zijn onrustige natuur voelde hij zich nergens thuis. Alleen in zijn gedichten kon hij wonen. Hij was een onzekere, breekbare man die zich nors en onverschillig kon gedragen.

Hij worstelde met zijn ambities en verlangens, werd gekweld door geldzorgen en verloren liefdes, maar als arts was hij vol zorg voor zijn patiënten. Hij was slordig, nonchalant en provocerend. Hij schiep chaos in de orde en werd gedragen door een heimwee naar het onbereikbare.

Met levensgrote poppen en maskers brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. Zie voor informatie ook [www.petervermaat.nl](http://www.petervermaat.nl). Of kijk naar een mooie uitzending over Peter Vermaat van NPO 2, die op 5 februari j.l. werd uitgezonden. [https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/05-02-2019/KN\\_1704433](https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/05-02-2019/KN_1704433)

Entree: €7,50.

**Vrijdag 18 oktober 2019, van 17 tot 18 uur:** Concert Fryska Fluit Ensemble in de serie 'Muziek+'



Fryska bestaat uit vijf enthousiaste fluitisten uit het Noorden van ons land. Ze bespelen verschillende dwarsfluiten, van piccolo tot basfluit. Het ensemble is in 2007 opgericht als fluitkwartet 'Four Flutes', maar is sinds 2017 uitgebreid met een vijfde fluitiste. Vanaf dat moment noemen zij zich het 'Fryska Fluit Ensemble'.

Het ensemble bestaat uit Leontien van Nesselrooij, Simone Kampherbeek, Janine Siebesma, Marlies de Jager en Sonja de Haan.

Het repertoire van het fluitensemble is veelzijdig. Zij spelen muziek uit verschillende stijlperiodes. Daarnaast staan ook bewerkingen van bekende film- en jazzthema's op het programma. Muziek van componisten als J.S.Boismortier, J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, P.Tschaikowsky, C.Debussy, A. Piazzolla en Chuck Mangione zijn hen zeer bekend.

In april 2016 wonnen zij de 1ste prijs op het Benelux Fluitconcours voor Ensembles. Dit was een bekroning op hun samenspel. Fryska hoopt ook bij u de JUISTE snaar te raken!

Entree: vrijwillige bijdrage.

**Zondagmiddag 20 oktober 2019, twee voorstellingen, resp. om 14 uur en om 16.30 uur**  
Het Paradijsvogeltje, een muzikale familievoorstelling

Heb je de agenda bij de hand? Schrijf 20 oktober er dan snel in!! Want op deze dag spelen we de muzikale familievoorstelling "Het Paradijsvogeltje". Kinderen uit de wijk spelen een hoofdrol in deze voorstelling, of figureren, samen met een verteller en muzikanten.

Het thema in deze voorstelling is: "Hoe gaan we om met onze aarde, onze wijk, onze straat". Het paradijsvogeltje zoekt in deze volgebouwde aarde naar een leefbare plek.

Het belooft een bont spektakel te worden, vol met humor, vrolijkheid, én met een knipoog naar het actuele thema. Een middag voor de héle familie, burens en vrienden. Geschikt voor jong en oud.





Wil je nog meedoen? Zie volgende pagina!!



### **Nog meedoen?**

Kinderen tussen 6 en 12 jaar die nog als figurant mee willen doen, kunnen zich nog opgeven bij Matty van der Meer via [mttvndrnr@gmail.com](mailto:mttvndrnr@gmail.com). Op zaterdag 19 oktober ben je de hele dag aan het oefenen in de Dorpskerk. Vervolgens speel je dan dus mee op zondag 20 oktober a.s.

De voorstelling staat onder enthousiaste regie van Gooitsen Eenling en Trude Postmus. Vanaf 1 september: kaarten verkrijgbaar via [ticketkantoor.nl/shop/paradijsvogeltje](http://ticketkantoor.nl/shop/paradijsvogeltje).  
Entree: € 10 / € 2,50.

## **26 oktober t/m 16 november 2019:**

### **3 weken lang activiteiten in het kader van het project “Licht op de dood”**

Eén onderdeel van dit project is de expositie **Licht op de dood** met werk van Guus Slauerhoff. Niet alleen de werken zijn een kunstwerk, ook de wijze waarop ze worden gepresenteerd vormt een kunstwerk. Deze wijze van presenteren is eenmalig, speciaal gemaakt voor onze Dorpskerk. Deze expositie is iedere zaterdagmiddag (tussen 26 okt en 16 nov) te bezichtigen, van 13.30 tot 17 uur.



#### **Zaterdag 26 oktober 2019, 14 tot plm. 16 uur:**

Opening expositie en presentatie van het boek (Schat)graven in Huizum

De opening van de expositie van Guus Slauerhoff start om 14 uur met een gevarieerd programma. De kunstenaar zal dan ook zelf het woord voeren. Hij streeft er naar werk te laten zien dat bij u de gedachtenstroom over het onderwerp op gang brengt.

De presentatie van het boek (Schat)graven in Huizum vindt vanaf 15 uur plaats.

Het boek vol verhalen over de Huizumer dodenakker gaat over de historie van het kerkhof en de begraafplaats, de relatie met WOII (oorlogsgraven) en met de dichter Slauerhoff. Het bevat een beschrijving van graven van bekende Leeuwarders, ongewone verhalen over gewone Leeuwarders, bijzondere grafmonumenten. Tenslotte wordt het ideale toekomstperspectief voor de dodenakker beschreven. Dit boek wordt een collectors item voor mensen met interesse in historie en/of in funeraire cultuur. Het rijk geïllustreerde boek is dan te koop (voor iets minder dan € 10). De auteurs Peter de Haan en Leendert Plaisier geven een toelichting op hun meest interessante bevindingen, het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan een lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden. Er komt een passende poëtische / muzikale omlijsting. Er zullen ook nazaten van bekende Leeuwarders aanwezig zijn. Na afloop van deze feestelijke gebeurtenissen staat er rond 16 uur een drankje voor u klaar. *Entree: gratis*

#### **Donderdag 31 oktober 2019, 20.30 tot 22 uur: Dierbare Herinneringen (!)**

Drie persoonlijke verhalen van Leeuwarders over dood, rouw, het leven en vitaliteit, met poëzie en muziek.

De dood. We hebben er allemaal mee te maken. Jong en oud, man en vrouw, iedereen wordt op enig moment in zijn of haar leven geconfronteerd met de dood. Het verwerken van de dood van een dierbare is een lang en pijnlijk proces. Desalniettemin kan die dood - achteraf gezien - soms ook leiden tot een positieve ontwikkeling in het leven van een nabestaande.

De Dorpskerk heeft zes personen bereid gevonden hun ervaring met de dood van een dierbare persoon en de gevolgen daarvan voor hun leven, met het publiek te delen. Er zijn drie vertellers per avond, op donderdag 31 oktober én op 7 november.

Voor alle vertellers heeft de dood van hun dierbare veranderingen bewerkstelligd. Zij hebben allen keuzes gemaakt, die zij anders zeer waarschijnlijk niet gemaakt zouden hebben en dit heeft geleid

tot een positieve verandering in hun leven. U kunt deze avond niet alleen naar hun persoonlijke verhalen luisteren maar ook naar daarbij passende poëzie en muziek.

We hopen dat u zich niet laat afschrikken door het thema 'de dood'. Gooitsen Eenling die vorig jaar de prachtige Slauerhoffvoorstelling regisseerde, is ook dit keer de regisseur.

Na de voorstelling willen wij met het publiek het leven vieren bij een nazit in De Voorhof. We hopen uiteraard dat alle aanwezigen dit met ons mee willen vieren. *Entree: € 5, incl. consumptie.*

**2 en 9 november 2019, 13.30 én 15 uur: Rondleiding over het kerkhof en de begraafplaats**

Het boek (Schat)graven in Huizum bevat veel informatie over interessante personen die in Huizum begraven zijn. Op twee zaterdagmiddagen organiseren de schrijvers Peter de Haan en Leendert Plaisier voor belangstellenden rondleidingen langs deze graven.

*Deelname: € 3. Bij afname van het boek (voor iets minder dan € 10) is deelname gratis.*

**Zaterdag 2 november 2019, 19.30 tot 21 uur: Allerzielen, een uur van poëzie, stilte en muziek**

We besteden dit jaar opnieuw aandacht aan 'Allerzielen' en zetten daarmee daarmee een eeuwenoude waardevolle traditie voort. We nodigen u graag uit voor een ingetogen uur waarin we de geliefden die ons zijn overleden gedenken en herdenken. Samen willen we een uur van verbondenheid creëren, met ruimte voor het branden van een kaars, voor poëzie, muziek en stilte.

*Entree: gratis*

**Dinsdag 5 november 2019, 20.00 uur. Inhuur**

Klankschalenavond door Anne Veenendaal, inloop vanaf 19.30 uur



Anne gebruikt klankschalen, oceandrum, rainstick, sjamanentrommel, gong en harpje. De klanken hebben allemaal een rustgevende werking. Beleef de diepgaande ontspanning op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Je mag bij dit concert liggen op de grond, of zitten op een stoel. Neem evt. een matrasje of slaapzak mee en een dekentje. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje thee te drinken.

Je kunt je opgeven via telefoon of e-mail (opgeven niet verplicht, maar wel fijn). Tel.: 058-2887412 of 0649664328. E-mail: [Anne.Veenendaal@online.nl](mailto:Anne.Veenendaal@online.nl).

*Entree: € 10, inclusief thee.*

**Donderdag 7 november 2019, 20.30 tot 22 uur. Dierbare herinneringen (II)**

Drie ándere persoonlijke verhalen van Leeuwarders over dood, rouw, het leven en vitaliteit, met poëzie en muziek. (Zie verder de tekst hiervóór, onder 31 oktober.)

**Donderdag 14 november 2019, 20 tot 22 uur: Orpheus in Huizum**

Onderdeel van het drie weken durende project in de Dorpskerk van Huizum: "Licht op de Dood":

We besluiten het project Licht op de dood met een bijdrage van twee vrienden en oud-gymnasias-ten uit Leeuwarden. Met o.a. gitaarmuziek, een lezing met als thema: Vergankelijkheid, fragmenten van verfilmingen, muziek (opera!), beeldende kunst, literatuur en gedichten.

Hierover meer in de eerstvolgende nieuwsbrief in november a.s. Entree € 5

**TAARTENBAKKERS GEVRAAGD vóór 17 november a.s. !!!**

Op zondagmiddag 17 november biedt de Dorpskerk u weer een meezingconcert en daarbij eveneens een HIGH TEA. Het smartlappenkoor Sipelsjeu zal de muziek deze zondagmiddag verzorgen. Nu voor het vijfde jaar bakken onze vrijwilligers en onze gasten de overheerlijke en feestelijke zoete en hartige taarten voor deze middag. Doet u ook een keer (of opnieuw?) mee? Aanmelding via de mail naar: [e.duisterwinkel@huizumdorp.nl](mailto:e.duisterwinkel@huizumdorp.nl).

U verdient hiermee eeuwige roem, doordat u ziet hoe snel al dat lekkers onder de aanwezigen verdeeld en opgesmikkeld wordt. Én natuurlijk een *vrijkaartje* voor het meezingconcert zelf.

# Terugblik

## Verslag van een bezoek van Rijeka (Kroatië), Culturele Hoofdstad 2020, aan Huizum



Op 17 juni j.l. heeft de Dorpskerk vier jonge vertegenwoordigers van Rijeka (Kroatië) ontvangen om hen bij te praten over de ervaringen van de Dorpskerk met LF2018, de veelheid aan evenementen die hier over Slauerhoff werd georganiseerd en over de 'Legacy' van LF2018 voor de toekomst.

Peter de Haan, voorzitter van de plaatselijke commissie van de Dorpskerk, heeft de delegatie, die een bepaalde 'neighbourhood' als onderdeel van 27 andere vertegenwoordigde, uitvoerig bijgepraat. De delegatie sprak ook met Immie Jonkman van LF2018. Naar eigen zeggen keerden zij met veel nieuw opgedane ervaringen en tips huiswaarts.

## Dorpskerkwetenswaardigheden

### Website Cultuureel Podium Dorpskerk Huizum

Naast een Facebookpagina beschikt de Dorpskerk ook over een eigen website:

[www.dorpskerkhuizum.nl](http://www.dorpskerkhuizum.nl).

### Wifi in de kerk.

We beschikken over een uitstekende geluidsinstallatie, theaterverlichting, beamer, en nu óók over wifi. Wachtwoord voor gasten en huurders = *kerkdeur*.

### Opening van de kerk en betaling van entree

Vanaf globaal een half uur voor de aangekondigde start van een evenement bent u welkom.

Er is bij ons alléén contante betaling van de entreprijs mogelijk.

## Verhuur van kerk en Voorhof

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor huur van de kerk en/of De Voorhof? Zoals herdenkingsdiensten, trouwdiensten, vergaderingen in de kerk, sfeervolle bijeenkomsten?

Algemene, verhuur- en actuele informatie over de programmering kunt u vinden op onze website [www.dorpskerkhuizum.nl](http://www.dorpskerkhuizum.nl), en [www.facebook.com/dorpskerkhuizum](https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum)

Specifieke informatie over beschikbaarheid en faciliteiten van de kerk en De Voorhof kunt u opvragen bij Saskia van der Velde. Zij beheert de agenda en de planning.

Neemt u contact met haar op via: [boekingendorpskerkhuizum@gmail.com](mailto:boekingendorpskerkhuizum@gmail.com).

Met vriendelijke groet, namens het Cultuureel Podium Dorpskerk Huizum,  
Eltje Duisterwinkel, redactie nieuwsbrief

***De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Stuur u dit exemplaar gerust door naar belangstellenden. Of geef ons e-mailadressen door om op de vaste verzendlijst te plaatsen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat ook even weten.***