



Nieuwsbrief van het Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Nummer 46

november 2018

Geachte lezer,

Voor u ligt de tweemaandelijke nieuwsbrief van het Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, nu al weer nummer 46. Richting herfst en winter kunt u weer een keuze maken van welk aanbod u wilt gaan genieten.

Op bladzij 2 leest u de beknopte activiteitenkalender van november 2018 tot aan de volgende zomer in 2019. In één oogopslag ziet u het overzicht van onze activiteiten, zoals orgelconcerten, andere muzikale bijeenkomsten, lezingen en de jaarlijkse viering van Allerzielen.

Wellicht voor u gemakkelijk om ter herinnering een printje te maken van deze agenda.

Bekijkt u onze agenda liever digitaal?

Google dan eens naar onze website www.dorpskerkhuizum.nl.

Bent u een bezoeker geweest van één van onze voorbije evenementen??

Zoals bijvoorbeeld de sfeervolle theatervoorstelling "In Memoriam Patris" over het leven van J.J. Slauerhoff.

Vanaf bladzijde 4 kunt u dan nog even nagenieten door het bekijken van de teksten en foto's. 😊

Of u kunt zien wat u gemist heeft.... : 😞

NB: In januari 2019 a.s. sturen we u de volgende nieuwsbrief.

In dit nummer:

- Activiteitenkalender november 2018 t/m mei 2019 van Cultureel Podium Dorpskerk Huizum blz. 2
- Toelichting op komende activiteiten **Taartenbakkers gezocht voor het High Tea concert op 18-11** blz. 3, 4
- Terugblik op enkele voorbije evenementen blz. 4, 5, 6
- Dorpskerk wetenswaardigheden blz. 6
- Verhuur van de kerk en Voorhof blz. 6

Activiteitenkalender van nov. 2018 tot /met mei 2019

datum	Activiteit	Tijd	Organisatie door Dorpskerk (DKH)	inhuur
Vr. 2 november	Viering Allerzielen	19.30 – 20.30	DKH, gratis	
Vr. 9 november	Orgelconcert "It lud van Van Dam", door Jaap Kok	17 – 18	DKH, vrijwillige bijdrage	
Di. 13 november	Klankschalenconcert door Anne Veenendaal	19.30 – 22 uur		Inhuur € 10
Vr. 16 november	Muziek+ concert Winterreise, Schubert, door Palle Fuhr Jorgensen en Roel Praas	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Za. 17 november	Concert Leeuwarder Kamer Koor	20 - 22 uur		Inhuur € 15
Zo. 18 november	Meezingconcert Combo Fleur + High Tea	15 – 17 uur	DKH, € 10, incl. consumptie	
Vr. 14 december	Orgelconcert "It lud van Van Dam", door Theo Jellema	17 – 18	DKH, vrijwillige bijdrage	
Vr. 21 december	Muziek+ concert Canto Ostinato, door Wiebe Kaspers en Johannes Hibma	20 uur	DKH, € 10, incl. consumptie	
Zo. 13 januari	Nieuwjaarsconcert Top Secret	15 – 17 uur	DKH, € 10, incl. consumptie	
Vr. 18 januari	Muziek+ concert	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Do. 7 februari	Epo van Doumalezing door Prof. Pier Vellinga, over de toekomstige gevolgen van klimaatverandering	20 – 22 uur	DKH, entree € 5	
Vr. 15 februari	Muziek+ concert Goedhout ensemble, 18 blokfluiten + begeleiding	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Vr. 22 februari	Orgelconcert "It lud van Van Dam"	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Zo. 24 februari	Concert Blue Gates	15 – 17 uur	DKH, € 10, incl. consumptie	
Vr. 15 maart	Muziek+ concert Her & Der koor	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Vr. 22 maart	Orgelconcert "It lud van Van Dam"	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Zo. 24 maart	Muzikaal programma Huzum 't Doarp 't Skutsje	15 – 17 uur	DKH	
Zo. 14 april	Concert Fling, Ierse Folk	15 – 17 uur	DKH, € 10 incl. consumptie	
Zo. 5 mei	Vijf Mei Rede door Prof. Ruut Veenhoven: "Vrijheid en Geluk" Met muzikale omljsting	16 – 18 uur	DKH, gratis	
Zo. 12 mei	Theater door Mademoiselle Chanel (Inez Timmer)	15 – 17 uur	DKH	
Vr. 17 mei	Muziek+ concert Lijn 12, vocaal ensemble	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	
Vr. 24 mei	Orgelconcert "It lud van Van Dam"	17 – 18 uur	DKH, vrijwillige bijdrage	

Toelichting op komende activiteiten

Vrijdag 2 november 2018, van 19.30 tot 20.30 uur. Viering van Allerzielen



Ook dit jaar besteedt de Dorpskerk Huizum aandacht aan Allerzielen: het feest van alle zielen. Allerzielen is van oorsprong een katholieke traditie. Al sinds de negende eeuw herdachten de gelovigen op 2 november hun overleden geliefden. De laatste jaren heeft Allerzielen een meer werelds karakter gekregen. Mensen hebben de behoefte stil te staan bij hun geliefde doden.

De Dorpskerk Huizum wil graag meegaan in deze eeuwenoude traditie, los van het katholieke geloof. We nodigen u van harte uit voor een ingetogen uur waarin we de geliefden, die ons zijn overleden, gedenken en herdenken. Samen willen we een uur van verbondenheid creëren waarin ruimte is voor het branden van een kaars, voor poëzie, harpmuziek en stilte.

Na dit uur nodigen we u graag uit voor een kop koffie of thee, achter in de kerk. *Toegang is gratis.*

Vrijdag 9 november 2018 van 17 tot 18 uur. Orgelconcert "It lûd fan Van Dam" door Jaap de Kok

Na de restauratie van het orgel in de Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn we gestart met een maandelijkse serie orgelconcerten. Vanwege het grote succes krijgen deze concerten dit jaar een vervolg.

Jaap de Kok is de organist die u de prachtige klanken van ons fraai gerestaureerde Van Dam orgel opnieuw wil laten horen. U bent van harte welkom voor een uur "Van Dam-klanken", onder het genot van een kop koffie of thee. *Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt zeer op prijs gesteld. (Koffie/thee € 1,50).*



Dinsdag 13 november, 20.00 uur - 21.30 uur. Klankschalenconcert met Anne Veenendaal, inhuur
Inloop vanaf 19.30 uur. Beleef de rustgevende werking van de klankschalen; een diepgaande ontspanning op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Anne gebruikt klankschalen, oceandrum, rainstick, sjamanentrommel en gong. Neem zelf een matje o.i.d. mee. *Entree: €10, inclusief thee.*

Vrijdag 16 november 2018, van 17 tot 18 uur. Winterreise van Schubert



"Winterreise" (1827) is een cyclus van 24 door Franz Schubert getoonzette gedichten van Wilhelm Müller, voor zangstem en piano. Het verhaal lijkt betrekkelijk eenvoudig: een jonge man wordt afgewezen en gaat op reis. In het 24ste lied ontmoet hij de Leierman, de speelman met de draailier, een verpersoonlijking van de dood. Deze prachtige muziek staat op nummer één van de actuele Hart en Ziel-lijst van de NPO4!

Palle Fuhr Jørgensen (1955), bariton, ontving zijn zangopleiding aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hij vervolgde zijn opera opleiding in Antwerpen en volgde masterclasses. Palle heeft solistische medewerking verleend aan vele concerten en opera's in binnen- en buitenland. Zijn repertoire bevat zowel oratorium, lied, opera en barok als hedendaagse muziek en hij treedt vaak op met pianist Roel Praas.

Roel Praas (1953) studeerde piano aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle bij Thom Bollen, waar hij ook zijn solistendiploma behaalde. Daarna vervolgde hij zijn studie bij Alwin Bär in Amsterdam en Geoffrey Madge in Den Haag. Hij volgde cursussen in Frankrijk en in Oostenrijk. Hij is een veel gevraagd pianist voor pianorecitals en geniet bekendheid als begeleider van koren, zangers en instrumentalisten. Als docent is hij verbonden aan de Muziekschool Twente.

Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Zaterdag 17 november 2018, van 20 tot 22 uur. Concert Leeuwarder Kamer Koor, inhuur

"Ne Timeas, Maria ; Weest niet bevreesd, Maria". Lieder over Maria; koor en ensemble o.l.v. dirigent Eduardo López Cabello. De tijd van Advent en Kerst komt in zicht en Maria speelt hierin een belangrijke rol. Met medewerking van Isidro Albarrea, Spaanse barok violist, Machiko Suto, Japanse harpsichordist en Anna Lachegyl, Hongaarse celliste. *Entree: € 15, t/m 12 jaar gratis.*

Vóór 18 november 2018 : Wie bakt een taart voor een vrijkaartje??

Op zondag 18 november 2018 (zie hieronder) organiseren we weer een Meezingconcert en een High Tea. Wie wil een mooie taart bakken voor deze gelegenheid? Uw moeite en bakplezier worden beloond met een vrijkaartje! Opgave via e.duisterwinkel@huizumdorp.nl.

Zondag 18 november 2018, van 15 tot 17 uur. Meezingconcert door Combo Fleur, mét High Tea

Het is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden: het jaarlijkse meezingconcert, o.l.v. dirigent Bert Otten. Wie kent ze niet: de Wâldsang, it Heitelân, it Feintsje fan Menaem of de Hollandse deunen: het Kleine Café aan de Haven, de Zuiderzee Ballade, Brandend Zand. U kunt deze bekende "sankjes" uit volle borst meezingen onder begeleiding van door de accordeonisten en blazers van Combo Fleur. Vaak kennen we het eerste couplet of slechts de eerste zinnen van een lied. Daarna gaan we over in geneurie of lalala. Niet op deze middag! Elke bezoeker ontvangt alle liedteksten zodat iedereen uit volle borst kan meezingen.

In de pauze bieden we u de inmiddels beroemde "Huizumer Hightea" aan. De vrijwilligers van de Dorpskerk Huizum trakteren u bij een kop koffie of thee graag op een rijke keus uit eigengebakken taarten. *Entree € 10 (incl. consumptie en taartenproeverij)*

Vrijdag 14 december 2018, van 17 tot 18 uur. Orgelconcert "It Iûd fan Van Dam" door Theo Jellema

Alweer het tweede orgelconcert, na de herstart in 2018! Nu met Theo Jellema als organist; hij was ook in 2015 als adviseur betrokken bij de restauratie van ons Van Dam orgel. Hij biedt u de prachtige klanken van ons fraai gerestaureerde orgel. *De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt zeer op prijs gesteld. (Koffie/thee € 1,50.)*

Vrijdag 21 december 2018, start: 20.00 uur.

"Canto Ostinato", door de pianisten Wiebe Kaspers en Johannes Hibma



Foto Guus van de Sande

In samenwerking met pianist Wiebe Kaspers organiseren we een uitvoering van de "Canto Ostinato" van de Nederlandse componist Simeon ten Holt (1923 - 2012).

Dit stuk werd gecomponeerd in de jaren '70 eerst onder de naam 'Perpetuum', en later werd de titel "Canto Ostinato". Het wordt uitgevoerd op twee vleugels. Canto verwijst naar de melodie of een kort muzikaal motief; Ostinato verwijst naar herhaling. Het stuk lijkt steeds opnieuw geboren te worden.

De kaders liggen vast, maar door het voortdurende oog- en oorcontact van de pianisten Wiebe Kaspers en Johannes Hibma ontstaat het stuk in Huizum als het ware opnieuw. "De "Canto" gaat dóór en is eigenlijk nooit af. Laat u meenemen in de betoverende en meditatieve klanken. Die klanken vormen bijna een oase van rust. We gaan samen op weg naar de winter, de periode die bijna aanbreekt wanneer het concert na zo'n twee uren voorbij is.

Wij bieden u een indrukwekkende en intrigerende concertervaring, voor zowel het publiek als de pianisten. *Entree € 10, incl. consumptie. Vol is vol!*

Terugblik op voorbije evenementen

Mei tot oktober 2018, Tsjerkepaad (elke zaterdagmiddag open kerk)

In vijf maanden hebben we zo'n 1000 bezoekers geteld, die geïnteresseerd waren in onze mooie 12^{de} eeuwse kerk! Dat is een gemiddelde van 45 per middag. Dit is een flink groter aantal dan de vorige jaren. Onze inschatting is dat dit met name te danken is aan de activiteiten die we in deze periode hebben georganiseerd:

Dit was in de maand juni de tentoonstelling van Aukje Boonstra.

In juni vond ook het erg druk bezochte openluchtconcert aan de Wirdumervaart plaats.

Van juli tot oktober konden de bezoekers de tentoonstelling bezoeken, waar we diverse kunstwerken exposeerden die geïnspireerd zijn op het gedicht van Slauerhoff "In Memoriam Patris".

Rienk Kruidenink, Margje Visser en Klaas de Jong droegen er gedichten voor; het orgel werd van tijd tot tijd bespeeld.

Onze gastvrouwen en -heren hebben ál die zaterdagmiddagen weer heel wat mensen vriendelijk ontvangen, rondgeleid en koffie/thee geschonken.

Juli tot oktober 2018 Expositie "In Memoriam Patris"

De Dorpskerk is in de afgelopen periode druk bezocht en hopelijk heeft de schilderijtentoonstelling IMP daaraan bijgedragen. Nu hebben de kunstenaars hun werk - op het gedicht van J.J. Slauerhoff geïnspireerd - weer opgehaald uit de kerk. Zij waren allen blij hier te hebben geëxposeerd. Met Brigitte Frehsee, de kunstenares uit Jever, gaan de kunstenaars contact onderhouden: Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de Friese kunstenaars begin komend jaar bij haar exposeren. De mienskip gaat dus grenzen over, tenminste als er tussen Friesland en Ost-Friesland een grens is. De geëxposeerde werken waren alle van hoge kwaliteit; dit werd gewaardeerd door het publiek. Op naar de volgende expositie!

Theatervoorstelling "In Memoriam Patris", Under de Toer, Culturele Hoofdstad 2018

In september j.l. is deze voorstelling acht keer gespeeld. Hierbij hulde aan onze vrijwilligers: de initiatiefnemers Peter de Haan, Alie Kooyman, Matty van der Meer, Sjoerd Munniks en Menno de Lange en aan de technische en anderszins ondersteunende vrijwilligers: wat een klus! Hulde aan regisseur Gooitsen Eenling, dirigent/componist Jan Verbogt en aan de basisscriptschrijver Gerrit Jan Zwier. Hulde aan de spelersploeg: Brecht Wassenaar, Celia Tjassing, Johannes Keekstra, Roel Boersma, Jouke van der Zee. Peter de Jong en Pim Limburg. Hulde aan het koor (Illumina en Her en Der), hulde aan de fluitisten en aan de cellist Derk Stegeman.

De voorstelling begint in De Voorhof. De rouwstoet loopt met spelers en publiek naar het kerkhof.



De vader van Jan Jacob Slauerhoff wordt hier begraven. Vervolgens gebruiken de spelers de hele kerk voor diverse scènes uit het leven van deze beroemde Nederlandse dichter. Scènes vanuit onder andere Vlieland, Tanger, De Kleine Wielen, geven een sfeerbeeld over de verhouding van vader en zoon. Deze verhouding wordt doorgetrokken naar de actualiteit door de hedendaagse Pim, die als actuele rode draad door de voorstelling loopt.

Alle voorstellingen waren uitverkocht. Gezien de positieve klank van de mondelinge reacties en mails die we ontvingen, hebben vele mensen genoten van de muziek en de voorstelling.

Een van de mails willen we u niet onthouden:

Geachte heren Slauerhoff Senior en Junior en allen betrokkenen bij "In Memoriam Patris",



Driewerf "Chapeau en Bravo!!!" voor de prachtige productie "In Memoriam Patris"!

Afgelopen zaterdag sloten mijn vrouw en ik ons bezoek aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad af met een bezoek aan begraafplaats en dorpskerk te Huizum. Na Bonnema en Escher deze avond met voor ons een grandioze finale. Wat heeft u allen iets moois verricht. In een prachtige ambiance bij het vallen van de avond een stille stoet naar het kerkhof en later in de kerk.

Geweldige acteurs, een prachtige creatieve muzikale omlijsting en een verhaal waarin de jonge Slauerhoff tot leven kwam. Levensecht ervoeren wij een door het koor natuurlijk gebracht geluidsdecor: een "waddeneiland" of het "kabbelen van de Kleine Wielen"! Een geweldige vondst. Belichting en scènwisselingen, het was àf! We hebben genoten. Nogmaals onze complimenten! Chapeau!

Tevreden reden we zaterdagavond nog twee uur naar huis.

Boek "Tienmaal In Memoriam Patris" , presentatie op 7 september j.l.

Slauerhoffs werk is in 26 talen vertaald maar het gedicht In Memoriam Patris vanwege zijn uitzonderlijke lengte niet. De Dorpskerk Huizum heeft op 7 september j.l. een boek uitgebracht waarin het gedicht IMP verschijnt in het Nederlands, Fries, Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Russisch en Chinees. Het boek bevat daarnaast veel foto's van Slauerhoff, een wereldkaart met landen waarover Slauerhoff heeft gedicht en een voor- en nawoord van Peter de Haan. U kunt het boek bestellen via dorpskerkhuizum@gmail.com. (Prijs: € 8 bij afhalen, € 13,50 bij verzending).

Op 7 september zat de kerk tjokvol. Er werd een film vertoond waarin acht ambassadeurs (in Beijing, Londen enz.) strofen uit het gedicht in de taal van hun taalgebied voorlezen of lieten lezen. Arno Brok en Gerdi Verbeet kregen het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. Zij zorgden voor de Friese en Nederlandse voordrachten. Wim Hazeu presenteerde zijn vernieuwde Slauerhoffbiografie en Hein Aalders een vuistdik boek met de Verzamelde Gedichten van Slauerhoff. Het boek van de Dorpskerk wordt nu op Schiphol geëxposeerd. Landelijke media gaven aandacht aan de deze Slauerhoffboeken.

Peter Popken zorgde voor de vormgeving van het boek, Peter de Haan en Evert Duintjer Tebbens voor de (internationale) redactie. Voor deze drie Dorpskerkvrijwilligers een blijk van hulde: ook dit vergde een enorme tijdsinvestering van hen!

Dorpskerkwetenswaardigheden

Rondleiding langs graven van bekende Friezen

Op 25 augustus heeft de Dorpskerk voor het eerst een rondleiding verzorgd langs graven van bekende Friezen op het kerkhof en op de gemeentelijke begraafplaats (45 minuten). Gelet op de belangstelling wordt hier minimaal een jaarlijkse gewoonte van gemaakt. Peter de Haan was de gids; hij gaat komend jaar i.s.m. de gemeente een informatiebrochure over deze graven en de Huizumer begraafplaats uitbrengen.

Website Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Naast een eigen Facebookpagina beschikt de Dorpskerk nu ook sinds enkele maanden over een website: www.dorpskerkhuizum.nl. Naast de actuele agenda en verhuurinformatie vindt u daar veel informatie over de historie van de kerk. Ook kunt u er filmpjes op vinden.

Vriendelijk verzoek om er eens rond te kijken, en ons te vertellen wat u van de website vindt!

Nu ook wifi in de kerk.

Naast een sterk verbeterde geluidsinstallatie, theaterverlichting, een beamer beschikt de Dorpskerk nu ook over wifi. Wachtwoord voor gasten / huurders = *kerkdeur*.

Verhuur van kerk en Voorhof

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor huur van de kerk en/of De Voorhof? Zoals herdenkingsdiensten, trouwdiensten, vergaderingen in de kerk, sfeervolle bijeenkomsten.

Algemene, verhuur- en actuele informatie over de programmering kunt u vinden op onze website www.dorpskerkhuizum.nl, op www.facebook.com/dorpskerkhuizum en eveneens via de Stichting.

Alde Fryske Tsjerken: www.aldefrysketsjerken.nl onder "kerk huren".

Specifieke informatie over beschikbaarheid en faciliteiten van de kerk en De Voorhof kunt u opvragen bij Marian Riemersma. Zij beheert de agenda en de planning. Neemt u contact met haar op via: boekingendorpskerkhuizum@gmail.com.

Met vriendelijke groet, namens het Cultureel Podium. Dorpskerk Huizum,
Eltje Duisterwinkel, redactie nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Stuur u dit exemplaar gerust door naar belangstellenden. Of geef ons e-mailadressen door om op de vaste verzendlijst te plaatsen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat ook even weten.